



Κωδικός 018541

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-
ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

No 46

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.Υ.)

Κάνιγγος 31 Αθήνα 106 82, τηλ.: 210-3813066 & τηλ.-fax: 210-3813088

e-mail: info@pesy.gr www.pesy.gr ή απλά **πληκτρολογώντας ΠΕΣΥ**



Επανερχόμαστε... με προσοχή!
Μένουμε δυνατοί, μένουμε ασφαλείς
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ!

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε.Σ.Υ.

Με τη συμμετοχή πολλών συναδέλφων και φίλων πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Π.Ε.Σ.Υ στις 6.2.2020. Μεταξύ των προσκεκλημένων, που μας τίμησαν με την παρουσία τους ήταν:

Ο Αρχιμανδρίτης και Προϊστάμενος του Ι. Ναού Αγ. Παύλου Π. Φιλόθεος Ορφανουδάκης, ο κ. Γεώργιος Κηκίτζος εκ μέρους της Πρόεδρου των Συνταξιούχων Νομικών κ. Αθανασίας Χριστοπούλου, η Πρόεδρος των Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων κ. Νίκη Γόντικα με τον Αντιπρόεδρο κ. Κιράνη, ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος) κ. Δημήτριος Ανδρεαδάκης - ο οποίος διατύπωσε τις απόψεις του πάνω στο νέο Ασφαλιστικό- με τον Γεν. Γραμματέα της ΑΓΣΣΕ κ. Πέτρο Βογιατζή, καθώς και ο Πρόεδρος των Φαρμακοποιών του Κόσμου κ. Σπύρος Σερεμίδης.





Η Π.Ε.Σ.Υ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Συγχαρητήρια επιστολή για την προσφορά τους στον αγώνα καταπολέμησης του Κορωνοϊού

Το ΔΣ της ΠΕΣΥ, εκ μέρους του Προέδρου της Δημητρίου Γραμπιά, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τους εργαζόμενους στο **Κέντρο Άμεσης Βοήθειας**, στον **Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας**, στην **Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος**, στους **Νοσοκομειακούς Ιατρούς**, στον **Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο**, τον **Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο**, την **Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων**, την **Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας - Πειραιά**, την **Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία** και τον **Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο** για την ανεκτίμητη προσφορά τους στον αγώνα για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού, αναφέροντας τα εξής:

"Το ΔΣ της Πανελληνίου Ενώσεως Συνταξιούχων Υγειονομικών (ΠΕΣΥ) εκφράζει τα συγχαρητήρια και την ευγνωμοσύνη του στους Υγειονομικούς, οι οποίοι μαζί με τους πολύτιμους συνεργάτες τους: Νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τα Φαρμακεία κλπ, αγωνίζονται με αυταπάρνηση για την αντιμετώπιση του Κορωνοϊού. Η εθελθοσύνη, η παραθεώρηση του επικρεμάμενου κινδύνου -τόσο για την δική τους ζωή όσο και εκείνης των οικογενειών τους - είναι αξιοθαύμαστα. Παράδειγμα προς μίμηση!. Ιδιαίτερη και απόλυτα δικαιολογημένη είναι η συγκίνηση και η υπερηφάνεια την οποία αισθανόμαστε εμείς οι συνταξιούχοι Υγειονομικοί, επειδή πρωτεργάτες της προσπάθειας είναι οι εν ενεργεία δικοί μας άνθρωποι. Οι συνεχιστές του έργου μας. Υποκλινόμαστε μπροστά στην ανεκτίμητη προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο".

Το μόνο έσοδό μας είναι η συνδρομή!
Βοήθησε και συ να μη σβήσει αυτή η φωνή.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (Π.Ε.Σ.Υ.)

Κάνιγγος 31 - Αθήνα 106 82, τηλ. 210-3813066 & τηλ.-fax: 210-3813088

e-mail: info@pesy.gr www.pesy.gr

■ Εκδότης:

ΓΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

■ Συντακτική Επιτροπή:

ΓΡΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος
ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,
ΣΑΛΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΤΑΡΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

■ Επιμέλεια έκδοσης:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΣ
e-mail: gamaxixi@gmail.com

■ Εκδοτική Παραγωγή:

ΜΕΜΦΙΣ ΑΕ τηλ. 210-5240728
e-mail: memfisae@otenet.gr
Σωκράτους 23 Αθήνα 105 52

Το Δ.Σ. της ΠΕΣΥ

Πρόεδρος:

Γραμπιάς Δημήτριος

Αντιπρόεδρος:

Παταργιά-Αγγέλου
Δημητρούλα

Γενικός Γραμματέας:

Σαπουνάς Θεμιστοκλής

Ταμίας:

Σαλακίδης Ιωάννης

Μέλη:

Κανδρεβιώτης Μάρκος

Αλιφέρης Δημήτρης

Ντάμτσιος Ιωάννης

Γιαννακάκης Αντώνης

Καπόπουλος Βασίλειος

Χρονόπουλος Κων/νος

Αμβράζης Μάριος

Το ΣτΕ για τα αναδρομικά και τις μειώσεις συντάξεων

• Στην τελευταία Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που συνεστήθη με Πρόεδρο την κ. Σακελλαροπούλου, πριν εκείνη εκλεγεί ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσον αφορά το θέμα της χορήγησης ή μη αναδρομικών ποσών που αφορούν τις μειώσεις των συντάξεων του ν. 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές βάσει της υπ' αρ. 2287/2015 απόφασης του ΣτΕ, επισημαίνεται ότι το όλο θέμα θα κριθεί εκ νέου από το ΣτΕ στο οποίο έχει προσφύγει ο ΕΦΚΑ και το οποίο θα αποφανθεί επί του όλου θέματος.

Επομένως, η απόφαση του ΣτΕ είναι εκείνη η οποία και θα καθορίσει και την αντιμετώπισή του από τον Υπουργό Εργασίας. Η απάντηση αυτή εδόθη από τον Υπουργό προς την ΑΓΣΣΕ στο αίτημα της ΑΓΣΣΕ που κατετέθη στην Βουλή από τον Βουλευτή κ. Γεώργιο Μουρκιώτη. Η δημοσίευση της τελευταίας απόφασης της Ολομέλειάς τους ΣτΕ αναμένεται να δημοσιευθεί στο τέλος Ιουνίου 2020.



• Με νέα ανακοίνωση του Υπουργού, στο σχεδιασμό του Υπουργείου Εργασίας, επειδή το ΣτΕ αναγνωρίζει την αναδρομικότητα 8 μηνών από την 1η Οκτωβρίου 2019, τα οφειλόμενα ποσά, σύμφωνα με τον Υπουργό Γ. Βρούτση, θα εξοφληθούν με μία πληρωμή τον ερχόμενο Οκτώβριο.



Η Π.Ε.Σ.Υ. ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ...

✓ Η τριήμερη εκδρομή στην Καλαμάτα που είχε προγραμματιστεί στις 24-25 -26 Απριλίου του 2020 αναβλήθηκε λόγω Κορωνοϊού και αναμένεται η πραγματοποίησή της όταν και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

✓ Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι θα γίνεται αναλυτική ενημέρωση των πολιτών για το Ασφαλιστικό Σύστημα η οποία θα είναι τακτική καθώς θα εκδίδεται Έκθεση «ΗΛΙΟΣ» κάθε μήνα.

✓ Σήμερα, εκκρεμούν 300.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης.

• Για κάθε πληροφορία που αφορά τους συνταξιούχους Υγειονομικούς, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Συντάξεων **213-2169314** και **213-2169333**.

• Τα γραφεία της ΠΕΣΥ θα παραμείνουν ανοιχτά κατά την διάρκεια του μηνός Ιουνίου τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00.

Θέματα που απασχολούν την ΠΕΣΥ

• Η καθυστέρηση της απονομής των συντάξεων των Υγειονομικών η οποία εκκρεμεί εδώ και 3 περίπου χρόνια.



• Το ισχύον Καταστατικό της ΠΕΣΥ, το οποίο είναι 30 ετών και χρίζει τροποποίησης προκειμένου να γίνει εκσυγχρονισμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στα δεδομένα της νέας εποχής καθώς και να καθιστά ευχερέστερη την όλη λειτουργία του ΔΣ.

• Επιβάλλεται κατά τις αρχαιρεσίες της νέας Διοίκησης ανά τριετία να υπάρχει η δυνατότητα ψηφίσματος και μέσω επιστολικής ψήφου από όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη της ΠΕΣΥ.

• Σκόπιμο θα είναι στην Διοίκηση του ΔΣ να μετέχουν 2 μέλη, εκ των οποίων το ένα να είναι από την Βόρειο Ελλάδα και το άλλο από την Πελοπόννησο, με πληρωμένα τα έξοδα μετακίνησής τους από την Επαρχία στην Αθήνα, καθώς και μίας διανυκτέρευσης τους από την ΠΕΣΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

**«Ο θρίαμβος της αδικίας»
των Saez Emmanuel
και Zucman Gabriel**

• Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πόλις το βιβλίο "Ο θρίαμβος της αδικίας" από τους συγγραφείς **Saez Emmanuel, Zucman Gabriel**. Το βιβλίο αναφέρεται στις ανισότητες που έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, εξαιτίας ενός απολύτως άδικου φορολογικού συστήματος στην Αμερική. Για πρώτη φορά εδώ και εκατό χρόνια, οι Αμερικανοί δισεκατομμυριούχοι πληρώνουν τους λιγότερους

φόρους, ανάλογα με τα εισοδήματά τους, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα, ενώ οι Αμερικανοί της εργατικής τάξης πληρώνουν τους περισσότερους. **Ο θρίαμβος της αδικίας**, εξετάζει διεξοδικά και με ακρίβεια αυτή τη μεγάλη και δραματική ανατροπή. οι Saez και Zucman ανατέμνουν τις συνειδητές επιλογές (αλλά και την αμαρτωλή αναποφασιστικότητα) που μας έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση: από τη σταδιακή μείωση της φορολογίας του κεφαλαίου ως την απογείωση της βιομηχανίας της φοροαποφυγής, περνώντας μέσα από τους μηχανισμούς του φορολογικού ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων χωρών. Με σαφήνεια και λιτότητα, εξηγούν πώς οι ΗΠΑ

εγκατέλειψαν το πιο προοδευτικό φορολογικό σύστημα που γνώρισε ποτέ η ιστορία και υιοθέτησαν πολιτικές οι οποίες δεν χρησιμεύουν παρά στην επαύξηση του πλούτου των λίγων. Οι Saez και Zucman προτείνουν ένα νέο φορολογικό σύστημα με οραματικό, δημοκρατικό και πρακτικό τρόπο, περιγράφοντας τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα επέτρεπαν στη φορολογική δικαιοσύνη να θριαμβεύσει στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο, και στη δημοκρατία να επικρατήσει επί του συγκεντρωμένου πλούτου.

★★★

• Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο με τίτλο: **"Ταυτότητα"**, του καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Στάνφορντ, Φράνσις Φουκουγιάμα.

Σκοπός του βιβλίου είναι να κατανοήσουμε τον «έσω άνθρωπο», ανατρέχοντας στην κατά τον Πλάτωνα έννοια του «θυμού», δηλαδή το μέρος της ψυχής που αποζητεί την αναγνώριση της αξιοπρέπειας και εκφράζεται είτε ως «ισοθυμία», δηλαδή το αίτημα για σεβασμό κάποιου ως ισότιμου με άλλους, ή ως «μεγαλοθυμία», την επιθυμία αναγνώρισής του ως ανωτέρου.

• Κυκλοφορεί το βιβλίο **"Τα έργα του Ηφαίστου"** της Αλεξάνδρας Καραβία -Λαμπαδαρίδου. Η Αλεξάνδρα Καραβία Λαμπαδαρίδου η συγγραφέας του βιβλίου, γεννήθηκε στην Αιτωλοακαρνανία όπου ο πατέρας της ήταν Ιερέας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διορίστηκε Δικηγόρος Αθηνών το 1965 αλλά ζήτησε μετάθεση στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης όπου και εγκαταστάθηκε με τον σύζυγό της Παιδιάτρο στο νησί της Λήμνου.

Από το 1974 μετακόμισε στην Αθήνα όπου διορίστηκε Συμβολαιογράφος Αθηνών. Ασχολήθηκε με την συγγραφή ιστορικών βιβλίων.

Στα χρόνια του Κορωνοϊού...

Ένας νέος ιός εμφανίστηκε στην Κίνα και συγκεκριμένα στην πόλη Γουχάν, όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα επιβεβαιωμένα περιστατικά, το Δεκέμβριο του 2019. Στην συνέχεια επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για νέο κορωνοϊό ο οποίος ονομάζεται πλέον «2019-nCoV» και είναι μέλος της ίδιας μεγάλης οικογένειας με τους προηγούμενους ιούς SARS και MERS. Οι κορωνοϊοί είναι συχνοί ιοί και τυπικά προκαλούν ήπια αναπνευστικά προβλήματα όπως βήχα και καταρροή, αλλά μερικοί είναι πιο επικίνδυνοι, όπως ο SARS και ο MERS. Οι συνήθεις κορωνοϊοί μπορούν να προκαλέσουν λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού, όπως πνευμονία και βρογχίτιδα. Οι ασθενείς που προσβάλλονται από τον ιό έχουν πυρετό και βήχα, ενώ μερικοί έχουν και δύσπνοια. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αντιικές θεραπείες για τη λοίμωξη, συνεπώς οι ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτική θεραπεία απλώς για τα συμπτώματά τους και ανακάμπτουν μόνοι τους μετά από ένα διάστημα. Η ανάπαυση και η λήψη πολλών υγρών βοηθούν στην αντιμετώπιση της λοίμωξης. Δεν υπάρχει ακόμη εμβόλιο για το νέο κορωνοϊό, αλλά ήδη ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας του. Μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων από τον αέρα, με τα σταγονίδια του βήχα και του φταρνίσματος, με την προσωπική επαφή (π.χ. άγγιγμα χεριών), με το άγγιγμα μολυσμένων επιφανειών (π.χ. πόμοιο πόρτας) και στη συνέχεια με το άγγιγμα του στόματος ή της μύτης, προτού κανείς πλύνει τα χέρια του, καθώς επίσης μέσω μολυσμένων κοπράνων. Ο νέος αυτός ιός μπορεί να προκαλέσει πανδημία.

Αποσπάσματα από την ιστοσελίδα : www.lifo.gr

Η αμυγδαλιά της ελπίδας

Καλωσόρισες άνοιξη. Ήρθες και έφερες μαζί σου ότι αγαπάμε στη ζωή. Χρώματα κι' αρώματα στη γη, στον ουρανό και στις ψυχές μας.

Πολλές φορές το είπα στη ζωή μου αυτό το καλωσόρισμα, με χαρά και μ' ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο, για έναν πιο φωτεινό ουρανό. Από το γκρι του χειμώνα στο θαλασσί της άνοιξης. Κι' αυτή η ελπίδα γεννιόταν μέσα μου σαν αντίκριζα το πρώτο λουλούδι της αμυγδαλιάς. Άσπρο και ροζ. Τόσο μικρό αηλιά και τόσο πυκνό που δεν φαίνονται πια τα κλαδιά και ο κορμός του δέντρου. Είναι ολόκληρο ένα ασπρορόδινο σύννεφο. Σε τυλίγει και σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει μακριά από την μαυρίλα του χειμώνα.

Όταν η Πανδώρα έκανε το λάθος και άνοιξε το μαγικό κουτί, (που δεν ήταν κουτί αηλιά πιθάρι), με τρόμο είδε να ξεχύνονται από αυτό και να πετούν ψηλά και να σκορπίζονται γύρω, όλα τα δεινά του κόσμου. Τρόμαξε, αηλιά είδε εκεί στην άκρη του κουτιού μια μικρή ψυχή γαντζωμένη να τρέμει. Την άρπαξε και γρήγορα την έριξε πάλη στο κουτί. Ήταν η ελπίδα. Έτσι μας έμεινε παρηγοριά στα δεινά μας, η Ελπίδα που μας φέρνει την αίσθηση ότι **μετά την βαρucheιμωνιά έρχεται η Άνοιξη, και μας το μνηαεί δυνατά με το πρώτο ανθάκι της αμυγδαλιάς.**

Η φετινός Γενάρης έφερε αρκετές βροχές και κρύο δυνατό. Και μια καταιγίδα με χιόνια που σκέπασε την Εηλλάδα από τον Όλυμπο μέχρι τα ρόδινα ακρογιαλίες των νησιών μας. Ο Παπαδιαμάντης ήλθε ρόδινα τα ακρογιαλίες της Σκιάθου αηλλά εγώ ήέω ότι της Λήμνου είναι πιο ρόδινα, όμως στα μισά το μετάνιωσε και έφερε ήιακάδα. Είναι ίσως οι Αηικυονίδες; θα ξανάρθει πάλη ο χειμώνας; Μάηλλον ναι, έστω και αν η Αηικυόνη όχι μόνον πρόηαβε να γεννήσει τα παιδιά της, αηλλά και τα έχει μεγαλώσει πια.. Τα βηέπεις τα θαλασσοπούηια να τσαηαβουτούν στα κύματα ή να περπατούν στις παραηίες και ν' αφήνουν τα τριγωνικά αποτυπώματα των ποδιών τους στην άμμο.

Οι αστρονόμοι ήένε πως η Άνοιξη αρχίζει από τις 19-20 Μάρτη και τελειώνει στις 21 Ιουνίου, με το εαρινό ηηλιοστάσιο. Το Έαρ ανασταίνει τη γη και ανθίζουν τα δέντρα και τα λουλούδια. **Όμως η αμυγδαλιά βιάζεται.** Δεν μπορεί να περιμένει. Από το τέλος του Φηεβάρη ανοίγει τα ματάκια της. Με το πρώτο χάραγμα του ήηλιου πετάει τα άνθη της και τρέμει από ενθουσιασμό. **Ολόκληρη μια πρόκληση στη χαρά.** Είναι σαν να μας ήέ-

ει: Πετάξτε ένα ένα παηλά και ζακέτες, φορέστε τα κοντομάνικα, ψιθυρίστε ένα τραγούδι, απ' αυτά που ήέγαν οι παηπούδες μας για τα πουηία, για τα λουηούδια, για τις όμορφες κοπέηες, για τα νιάτα που φεύγουν γρήγορα, για τα νιάτα που βιάζονται και δεν περιμένουν.

Οι γεωπόνοι μας εξηγούν με τις παρατηρήσεις τους γιατί η αμυγδαηιά ανθίζει νωρίτερα από τα αηήηα δέντρα. Είναι γιατί έχει άνθη αηεηή.

Μικρά, χωρίς, έντονα χρώματα. Δεν μοσχοβολούν και φυηηορροούν γρήγορα, με το φύσημα του ανέμου.

Δεν προκαηεί η αμυγδαηιά τις μέηιηες να την επισκεφτούν. Δεν είναι εηικυστικά τα άνθη της στα έντομα, που ήέπει να μεταφέρουν την γύρη για να γίνει η εηικονίαση. Αν ανθίζει αργότερα, μαζί με τα αηήηα δέντρα και φυτά με τα δυνατά χρώματα, υπήρχε κίνδυνος να μείνει έρημη και μόνη, με μαραμμένα άνθη, χωρίς γονιμοποίηση, γιατί τα έντομα θα προτιμούσαν τα αηήηα δέντρα, που μοσχοβολούν. Έτσι τρέχει να ανθίσει πρώτη πρώτη, χωρίς αντίζηηες, και εξασφαηίζει την επίσκεψη των εντόμων και την γονιμοποίηση της.

Αμυγδαηιές ο τόπος μας σήμερα έχει πολλήες αηηήα αμύγδαηα αγοράζουμε από ξένο τόπο κι' απ' αηηαργινό. Τα δικά μας νιάτα δεν καταδέχονται να μαζέψουν τα αμύγδαηα. Τώρα με τις εηιδοηήσεις της Ευρωπαηικής Ένωσης φυτεηήηκαν πολλύ περισσότερες, αηηήα η συνεχής και άναρχη ανοικοδόμηση τις καταστρέφει.

Όμως ας ξεχάσουμε ότι μας πικραίνει. Ας κοιτάξουμε τις ανθισμένες μυγδαηιές κι' ας πούμε : **Θεέ μου τι όμορφος που είναι ο κόσμος σου.!!!** Τι όμορφες που είναι οι ανθισμένες αμυγδαηιές. Είκοσι (20) διάσημοι ζωγράφοι τις έχουν απεικονίσει σε όηη τους την ομορφιά. Ανάμεσά τους και ο VAN GOGH. Ας αποηαύσουμε τα ασπρορόδινα ανθάκια τους πριν τα τινάξει ο άνεμος στις ηηλάτες της όμορφης νέας για να της θυμίσει πως κάποτε θα ασπρίσουν τα μαηηιά της όχι όμως από τα πέταηα της αμυγδαηιάς, μα από το πέρασμα του πανδαμάτορα χρόνου, όπως ήέει το τραγούδι του Γεωργίου Δροσίνη.

Τρεηή να φέρεις στα μαηηιά σου το χιονία

Τι τόσο βιάζεσαι;

Μονάχη της θε να 'ρθει η βαρucheιμωνιά

Δεν το στοχάσαι;

Αηεξάνδρα Καραβία-Λαμπαδαηίδου

2 Φεβρ. 2020

Οδυνηρές παράπλευρες Απώλειες

Του ΚΩΣΤΑ ΔΗΜ. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλους του Δ.Σ. της ΠΕΣΥ

"Ενός κακού ιού μύρια έπονται". Έχουμε και παράπλευρες -λογικής και ηθικής- απώλειες.

Άνθρωποι πεθαίνουν διεθνώς αβοήθητοι. Κάποιοι ζουν για λίγο μηχανικά, υποβοηθούμενοι /υποστηριζόμενοι. Οι ανεπαρκείς ειδικές μονάδες περίθαλψης, η απουσία /έλλειψη εξειδικευμένων μηχανημάτων, το ηλιγοστό υγειονομικό προσωπικό κ.α δυσχεραίνουν το έργο αντιμετώπισης του ιού.

Ευρισκόμενοι προ του πρωτοφανούς όγκου ασθενών, οι οποίοι χρήζουν άμεσων /επείγουσας νοσηλείας, οι θεράποντες ιατροί και οι πολιτείες, αντιλαμβάνονται πως πρέπει, μοιραία, να επιλέξουν ποιούς θα σώσουν και ποιούς όχι, αφού δεν γίνεται να τους θεραπεύσουν όλους. Επικράτησε -όπως ακούμε και διαβάζουμε και από τα διεθνή ΜΜΕ- η άποψη να γίνεται η διασσωστική επιλογή ζωής με κριτήρια ... ηλικιακά (!!!). Ανήκουστο, ανήθικο, ά-λογο!

Πως -με ποιά λογική -δεν θα βοηθήσουν κάποιον ηλικιωμένο, ο οποίος, πιθανώς, να είναι ένας πολύ χρήσιμος άνθρωπος, που λόγω θέσεως, γνώσεων ή επιδόσεων, έχει πολλά ακόμη πράγματα να δώσει;

Γιατί τάχα κάποιος νεότερος, και (τυχόν) άχρηστος ή περιθωριακός θα πρέπει να ζήσει (στην θέση εκείνου);

Χρήσιμες επισημάνσεις:

1. Ουδείς (θνητός) έχει το δικαίωμα να αποφασίσει ποιόν θα βοηθήσει να ζήσει και ποιόν θα αφήσει να πεθάνει. Ούτε εσείς, ούτε εγώ, ουδείς γιατρός, πολιίτης ή πολιτικός ή ιερέας δικαιούται να το αποφασίσει.

2. Επελέγη η ... διευκόλυνση "αποχώρησης" των ηλικιωμένων, μέσω μιας ανώδυνης ευθανασίας. Με χορήγηση /όχημα μετάβασης στην άλλη ζωή ειδικών φαρμάκων.

Προδήλως καταβάλλονται -δημοσία δαπάνη; - τα ... πορθμεία για να περάσουν οι ατυχείς ηλικιωμένοι ανέξοδα στην απέναντι όχθη της Αχερουσίας λίμνης. Έκτακτα, απλά και νοικοκυρεμένα! ...

3. Απογοήτευση προξενεί η υποκρισία και η αλληλοπροσα-

λη συμπεριφορά των αρμοδίων.

Τόνοι μελών και κροκοδείλια δάκρυα έχουν χυθεί από πολλούς (θρησκευόμενους και μη) εναντίον της ευθανασίας. Ακόμα και όταν είναι απολύτως ενδεδειγμένη /επιβεβλημένη για περιστατικά που είναι καταδικασμένα.

Είμαι προσωπικά -για αυτές βέβαια τις περιπτώσεις- υπέρ της ευθανασίας. Όμως εδώ δεν έχουμε μόνον ευθανασία. Έχουμε κάτι χειρότερο: Εγκατάλειψη, καταδικαστική απόφαση απώλειας ζωής. Χωρίς να ζητηθεί καν κάτι τέτοιο από τον ασθενή ή τους οικείους του.

Διαλέγουν κάποιοι - θεόσταλτοι; -ποιός θα ζήσει και ποιός όχι.

4. Μακάρι η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει τη φρίκη από περιστατικά πεθαμένων ηλικιωμένων σε οικο ευγηρίας που έσθησαν αβοήθητοι. Πρόκειται για απάνθρωπη συμπεριφορά "πολιτισμένων" υπανθρώπων ευρωπαϊκών χώρας. Στίγμα, όνειδος, ανεξίτηλο, αδιανόητο γεγονός, το οποίο προσβάλλει όχι μόνον τον ανθρωπισμό, αλλά και τον χριστιανισμό!

Προτάσεις:

1. Ότι γίνεται στον πόλεμο. Όταν ένας όλημος πέσει και τραυματίσει πχ 10 νεαρούς φαντάρους και τον μεσήλικα ταγματάρχη τους, η συνήθης επιλογή των γιατρών είναι να ασχοληθούν κυρίως με αυτούς που έχουν (λόγω ελαφρότερων τραυμάτων) περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν και δευτερευόντως με όσους έχουν ελάχιστες πιθανότητες). Όχι πάντως βάσει ηλικιακής ή βαθμολογικής προτίμησης.

2. Σωστό και δίκαιο θα είναι να λαμβάνεται υπόψη και η προτεραιότητα. Όποιος έφθασε πριν από κάποιον άλλο, θα προηγηθεί.

3. Αλήθεια ένας ηλικιωμένος, ο οποίος πλήρωνε μια ζωή χρήματα, για να τύχει -αργότερα- μιας ανάλογης περίθαλψης, τώρα που τον αγνοούν ή του κάνουν (ακούσια, ανήθικη, ανήκουστη, ά-λογη) ευθανασία, πως άραγε να αισθάνεται; Πόσο θα πρέπει να ντρέπονται όλοι όσοι προβαίνουν σε τέτοια ανοσιουργήματα; Ρητορικό ερώτημα.

★ ★ ★

Υ.Γ.: Είναι οδυνηρό να πρέπει να γίνονται επιλογές. Το κατανόω.

Όμως είναι ανεπίτρεπτο -μαζί με τις ζωές που χάνονται- να απωλέσουμε: την λογική, την αξιοπρέπεια, το ήθος μας.

Εύχομαι -εκτός από τους νοσούντες- να διασώσουμε ό,τι και όσα μπορούμε από αυτά.



"Αύγουστε καλέ μου μήνα να σουν δύο φορές το χρόνο"

Του ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΛΛΑΚΙΔΗ
Ταμία του Δ.Σ. της ΠΕΣΥ

Η παροιμία αυτή έχει μεγάλη απήχηση στον κόσμο. Αυτό το μήνα υπάρχει πληθώρα ώριμων και αρωματικών φρούτων που κάνει τον άνθρωπο να ενεργοποιεί σε υπερθετικό βαθμό όλες τις αισθήσεις του. Την όραση να τα βλέπει, την αφή να τα πιάσει, την όσφρηση να μυρίσει το άρωμά τους και την γεύση να αισθανθεί την γλυκύτητά τους.

Η ακοή, η πέμπτη αίσθηση που η συμμετοχή της είναι μηδενική στα ως άνω ερεθίσματα, έχει μεγάλη συμμετοχή εις το φλόισβο το θαλασσινό, εάν είμαστε στη θάλασσα ή στο θρόισμα των φύλλων των δένδρων, εάν είμαστε στο δάσος.

Όμως τον Αύγουστο αυτό τον καλό μήνα, πλέον αυτών που αναφέρθηκαν, έχουμε την μεγάλη εορτή του 15 Αύγουστου, το καλοκαιρινό το Πάσχα, που εορτάζει όλη η Ελλάδα.

Από Ορεστιάδα έως Κρήτη και από Ρόδο έως Κέρκυρα, είναι γεμάτη η χώρα από Εκκλησίες και Ξωκλήσια αφιερωμένα εις την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Η ακοή που δεν είχε συμμετοχή στα υλικά αγαθά που αναφέραμε, έχει μεγάλη πνευματική συμμετοχή στο άκουσμα των ύμνων προς την Παναγία μας.

Όμως τον Αύγουστο δύο μεγάλες εορτές υπάρχουν ακόμη. Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος της λεγόμενης (Αγίας Σωτήρας) και του τρίτου της τάξης Αγίου της Ορθοδοξίας, την Αποτομή της τίμιας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στις 29 Αυγούστου. Κατά αυτήν την ημέρα εθέσπισε η Εκκλησία αυστηρή Νηστεία ακόμη και αυτού του ελαίου.

Θα ήθελα να αναφερθώ για λίγο στον Άγιο που δεν έγινε άγιος αλλά εγεννήθη Άγιος.

Άγγελος Κυρίου ο Γαβριήλ, μετέφερε το μήνυμα του Θεού, προς τον Ιερέα Ζαχαρία ευρισκομένου εντός του Ιερού Βήματος και θυμιάζοντας αυτόν.

"Ζαχαρία ο Θεός εισάκουσαι της προσευχής Σου και θα γεννήσεις υιόν και θα του δώσεις το όνομα «Ιωάννης» που σημαίνει «πλήρης χάριτος»".

Ο Ζαχαρίας λόγω της προχωρημένης ηλικίας αυτού και της συζύγου του Ελισάβετ δεν πίστεψε τους λόγους του Γαβριήλ και ο Αρχάγγελος του λέγει «Είμαι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ απεσταλμένος του Θεού και δια την δυσπιστία σου αυτής, σου αφαιρώ την λαλιά σου έως ότου γεννηθεί ο υιός σου».

Εις τον 5ο μήνα της κυήσεως, η εξαδέλφη της Ελισάβετ,

Μαρία (Παναγία), επισκέφτηκε την Ελισάβετ εις την ορεινή πόλιν Ιούδα και νοπάσαστο την Ελισάβετ. Κατά τον ασπασμό της Μαρίας, εσκήρτησε το βρέφος (ο Ιωάννης) εν τη κοιλία αυτής και δια στόματος Ελισάβετ ωμίλησεν το βρέφος «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και ηγαλλίασε το Πνεύμα μου επί τω Θεώ τω Σωτήρει μου ... Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γεννεαί».

Εις τους εννέα μήνες, την 24η Ιουνίου εγεννήθη το βρέφος, και την όγδοη ημέρα της περιτομής του βρέφους, επανήλθε η λαλιά του Ζαχαρίου και έδωσε το όνομα Ιωάννης.

Εσώθη το βρέφος από τον θηριώδη Ηρώδη και την σφαγή των 14 χιλιάδων βρεφών, διότι το όρος εσχίσθη στα δύο και δεν μπόρεσαν οι δήμιοι και στρατιώτες του Ηρώδη να περάσουν το όρος.

Εμεγάλωνε ο Ιωάννης εν τη ερήμω τρεφόμενος από χόρτα και άγριο μέλι, κηρύττοντας τον λόγο του Θεού. Σε ηλικία 33 ετών στον Ιορδάνη ποταμό εβάπτισε τον Ιησού. Βάπτιση, την οποία επέβαλε ο Ιησούς εις τον Ιωάννη, καθ' ότι ο Ιωάννης έλεγεν «εγώ έχω χροίαν υπό Σου βαπτισθέναι και εσύ έρχεσαι προς με;».

«Μετανοείτε ήγγικε γαρ η Βασιλεία των Ουρανών».

Η επίθεση δε του Ιωάννου προς τον Ηρώδη τον Βασιλέα και την μοιχαλίδα γυναίκα του αδελφού του Φιλίππου, Ηρωδιάδα την οποία προσέλαβε ως σύζυγο του, ήτο μεγάλη.

Εις μιαν εκ των εορτών για τα γενέθλια του Ηρώδη, εόρρευεν η κόρη της Ηρωδιάδος και ανηψιά του Ηρώδη Σαλώμη άσεμνο χόρον. Ενθουσιαστές ο Ηρώδης της υποσχέθηκε να της δώσει ακόμη και το μισό του Βασιλείου και αυτή συμβουλεύουμένη της μητρός της εζήτησε την κεφαλή του Προδρόμου όπερ και εγένετο, την 29η Αυγούστου.

Ο Ηρώδης και η σύντροφός του Ηρωδιάδα εξορίστηκαν εις το Λούγδουπον της Γαλλίας εις την σημερινή Λυών, (κατά τον Ιστορικό Ιώσσιπον) υπό του άλλου διεστραμμένου Ρωμαίου Αυτοκράτορος Καλλιγούλα και με δεύτερη εξορία εις την Ισπανία όπου βρήκαν οικτρό θάνατο.

Η δε θυγάτηρ κορασίς Σαλώμη εξορισθείσα, διαβαίνουσα έναν παγωμένο ποταμό έσπασε ο πάγος και βυθιζομένη προς αυτό, ο ίδιος πάγος της έκοψε το κεφάλι.

Ο Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, προφήτης, ας μας ευλογεί να διάγωμεν βίον χριστιανικό και αναμάρτητον. Αμήν.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ**Σχετικά με την αίτηση
εγγραφής μελών στην ΠΕΣΥ**

Ενισχύστε και εσείς μόνο αν δεν είστε μέλος μας την προσπάθεια του Συλλόγου μας με την εγγραφή σας στην Ένωσή μας συμπληρώνοντας την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση και αποστέλλοντάς την είτε μέσω e-mail είτε μέσω φαξ ή ταχυδρομικά ή και τηλεφωνικά.

Η εγγραφή σας είναι προαιρετική και ισχύει για όσο διάστημα το επιθυμείτε.

**Είσαι Συνταξιούχος Υγειονομικός;
Γίνε ΜΕΛΟΣ της ΠΕΣΥ!**

Τώρα μπορείς να γίνεις μέλος της ΠΕΣΥ εύκολα και απλά

Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο: 210-3813066

Με ΤΗΛ./FAX στο τηλέφωνο: 210-3813088

Με E-MAIL στο info@pesy.gr

Ταχυδρομικά: Με αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης (συμπληρωμένης με τα απαιτούμενα στοιχεία) στη διεύθυνση: Κάνιγγος 31, Αθήνα 106 82.

Η εγγραφή μελών στην ΠΕΣΥ δεν είναι ετήσια. Επομένως δεν χρήζει ανανέωσης. Η υπεύθυνη δήλωση που έχουμε όλοι υπογράψει ισχύει στο διηνεκές και μέχρι την αναίρεσή της.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Προς την Π.Ε.Σ.Υ. 

Ο – Η ΟΝΟΜΑ:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ:

ΑΜΚΑ:

ΠΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ: (2 € τον μήνα)

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

ΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ:

Τ.Κ.: ΤΗΛ.:

ΚΙΝ.:

E-MAIL:

Δηλώνω υπεύθυνα ότι συμφωνώ με την παρακράτηση του ποσού των 2 ευρώ κάθε μήνα από τη σύνταξή μου, ως συνδρομή για την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΕΣΥ)

Ημερομηνία...../...../2020

Ο - Η ΔΗΛ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η Ενότητά μας είναι η δύναμή μας